

Svar från Halmstads bibliotekschefer på *Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi*

Halmstads kommun tillstyrker på en tjänstemannanivå Svensk biblioteksförnings svar i sin helhet med följande tillägg:

- Vi ser att grundfrågan måste vara: stärker strategin §2 i bibliotekslagen. Detta upplever vi saknas explicit i strategin.
- Vi ser att det finns behov att synliggöra ytterligare ett område förutom de sex som lyfts i utkastet. Ett område som är viktigt för folkbiblioteken och som handlar om det mervärdet som följer med biblioteket som plats och funktion, med den service och det bemötande som ges. Det handlar om en upplevelse av rummet, platsen och de aktiviteter som biblioteken arrangerar - att skapa sammanhang, utrymme för delaktighet och medskapande. Biblioteket som en del i individens identitetsbyggande. Och om möten - möten biblioteksbesökare emellan, med bibliotekspersonal och med medier, tankar och idéer. Med andra ord: Biblioteket som en social funktion i samhället med generösa öppettider och med god tillgänglighet.
- I allt fler sammanhang blir vi tvungna att ta ställning till hur vi skall hantera privata kommersiella aktörer som bereds möjlighet, eller förväntar sig, att ta del av kommunalt finansierad kommunal service: skolor, förskolor och även bibliotek i exempelvis Nacka. Häri uppstår svårigheter som biblioteken inte är förberedda på. Vi är medvetna om att detta är en svår fråga i en nationell strategi men på något sätt önskar vi se en mycket högre handlingsberedskap och inte bara försöka att lösa frågor efterhand som de uppkommer och med diverse lokala lösningar. Detta har inte att göra med om det är rätt eller fel ideologiskt utan om det är rätt eller fel utifrån ett förvaltningsmässigt perspektiv. Vad säger lagen egentligen? Strikt talat är det därmed en fråga som behöver besvaras utifrån ett strategiskt perspektiv.
- Vi saknar explicit koppling till IFLA (International Federation of Library Associations) och de tio huvudområden som där lyfts fram.